

# workshop.dk

Kategori **Jens Winther**

## Den Sorte Skole

Varenr.: 978-87-9917-901-5

**159,00 DKK**

I de seneste 40 år er en tsunami af slaphed skyllet ind over vores samfund og det er i udpræget grad gået ud over vore børn. Det allervigtigste for børn er, at have kærlige, tydelige og forudsigelige voksne omkring sig. Disse er i dag desværre en større og større mangelvare. I en eller anden misforstået opfattelse af at børn og unge har bedst af at bestemme alting selv, har vi voksne lagt ansvaret fra os. Vi vil ikke længere bestemme, være konsekvente, sætte grænser eller tage konflikter. Vi vil hellere være unge med de unge, snakke fortroligt med vores teenager og iklæde vore børn den nyeste, dyreste mobil, der findes, uagtet at de ikke ved hvad de skal bruge den til. Jens Winther efterlyser forældre, som vil være forældre og voksne, som vil være voksne, mødre som vil være pinlige og fædre som lytter til ABBA – også i bilen! Vi mangler voksne, som børnene kan grine af, ryste på hovedet af og som lader de unge have deres ungdom i fred og lader børnene nyde deres barndom. Og vi mangler først og fremmest voksne, som vil tage det ansvar det er at være voksen. DEN SORTE SKOLE er en debatbog, som tager fat i dette højaktuelle tema. Med sædvanlig vid, bid og humor sætter forfatter og foredragsholder, Jens Winther, gang i snakken om vores rolle som forældre, voksne, lærer eller hvad vi er, omkring tidens børn og unge. NB! Prisen er inkl. forsendelse. Jens Winther

- Født i Sønderborg 1968
- Cand. Mag. i samfundsfag og psykologi fra Aarhus Universitet
- Bosiddende i Aarhus
- Ansat ved Aarhus Kommunes socialforvaltning
- Forfatter og foredragsholder
- Underviser
- Tidligere skrevet bogen: Hjælp, vi har en teenager i huset

Læs mere på: [www.winthers.eu](http://www.winthers.eu) ISBN 978-87-991790-1-5

